

## VEFA

Küçük bir kasabada yalnız yaşayan yaşlı bir kadındır Pamuk Nine. 75 yaşlarında mavi gözlü beyaz tenli, yılların yorgunluğu ayaklarındaki ve belindeki ağrıya sebep olmuş olsa da hep mutlu olacak şükür sebepleri vardır. Ellerinden kınası eksik olmayan Pamuk Nine, bu ismi yardımsever, hoşgörülü, sevgi dolu yumuşacık kalbinden almıştır. Kasabada iyiliğinin dokunmadığı, sıcak bir çayını içmeyen kimse nerdeyse yoktur. Elinden geldiğince kimseye yük olmadan kendi imkanlarıyla yaşar, gider ama yaşının ilerlemesiyle eski gücü kalmayan Pamuk Nine, günden güne işlerini tam yapamaz olur ve bir gün rahatsızlanır. Yataktan kalkıp bir bardak su içmek bile çok zorlar Pamuk Nine'yi. Durumunun farkına varır ve kapıya kadar çıkıp birkaç parça ihtiyacını alacağı birisinin yoldan geçmesini bekler. Dış kapısının yanında duran taburesine yavaşça oturur, ellerini dizlerine koyup yorulan bedenini dinlendirmeye çalışır. Çok geçmeden yoldan geçmekte olan Hasan'ı görür. Hasan kasabanın en huysuz insanıdır. Kaşları sürekli çatık, insanlara selam vermeyen halinden memnun olmayan bir adamdır. Olayların her zaman en kötü tarafını görür. Kasabadakiler alışmıştır Hasan'ın bu haline ne bir şey söyler ne de bir yardım beklerler ama bu kez Pamuk Nine yardım bekler Hasan'dan. Güçlkle çıkan sesiyle seslenir Hasan'a. Hasan her zamanki gibi umursamaz davranır, duymazdan gelir ama Pamuk Nine ısrarla bir daha seslenir. Hasan dönüp bakmak zorunda kalır. Yanına gider Pamuk Nine'nin. Hasta olduğu her halinden belli olsa da umursamaz Hasan. Pamuk Nine her zamanki yumuşacık sesiyle ihtiyacı olan birkaç yiyeceği almasını rica eder. Hasan küplere binse de bir şey demeden Pamuk Nine'nin uzattığı parayı alır ve alınacakları unutmamak için tekrarlayarak hızla uzaklaşır oradan. Kendi kendine kızar Hasan. "Ne vardı sanki oradan geçmeseydi, kimsenin hizmetçisi değildi, Pamuk Nine hasta numarası yapıyordu kesin." Düşünülebiyecek ne kadar olumsuz şey varsa hepsi geçer Hasan'ın kafasından. Bu öfkeyle alacaklarının bir kısmını unuttur. Unutmuş olmasını bile önemsemeden ilk gördüğü bakkala girer, selam vermeden başlar saymaya aklında kalanları. Parasını öder, bir de manava uğramak gerektiğini hatırlar, oradan da birkaç parça alınacak şeyi alır hızlıca. Pamuk Nine'nin evine döner. Pamuk Nine kapının önünde olmadığı için kapıya tıklar poşetleri yere bırakır ve rahatlamış bir şekilde uzaklaşır. Pamuk Nine'nin kapıyı açmaması bile sinirlendirmiştir Hasan'ı. Pamuk Nine zar zor kapıya gelir. Kapıyı açtığında yerde poşetleri görür çok sevinir. Arkasından seslenir Hasan'a bu iyiliği unutmayacağını söyler. Hasan'dan yardım istediğinde söylenerek kabul etmesine çok üzölmüş olsa da yiyecek birkaç şeyi olduğu için şükreder.

Hasan ise zor konuşan hastalık numarasıyla işini yaptıran bu yaşlı kadının iyiliği çoktan unutmuş olacağını düşünür. Komşuları ertesi gün Pamuk Nine'yi göremeyince meraklanır, evine giderler, hastalandığını görünce ellerinden geleni yaparlar, tedavisi biten Pamuk Nine kendisini toparlar. Şükreder haline ve komşulara Hasan'ın haber verdiğini zanneder. Hem alışverişini yapmış hem de komşuları haberdar etmiş olan huysuz Hasan'a bir vefa borcu olduğunu düşünür. Biraz gücünü topladığında fırından çıkardığı sıcak ekmeği bir beze sarar, sandığında sakladığı örme çoraplardan bir

çifti hazırlayıp bastonuna tutunarak yavaş yavaş Hasan'ın evine gider. Hasan'a seslenir. Hasan Pamuk Nine'nin sesini duyunca yine kendisine hizmet etmesini isteyeceğini düşünerek öfkeyle kapıyı açar. Anlamadan dinlemeden artık ona alışveriş yapmaya gitmeyeceğini kendisine başka bir enayi bulması gerektiğini haykırır. Pamuk Nine'nin yüzü düşer, gözleri dolar, olduğu yerde öylece kalır. Yanaklarından akan yaşla irkilerek buraya kendisine vefa borcunu ödemeye geldiğini söyler. Hem ihtiyaçlarını aldığını hem de komşulara haber vererek hayatını kurtardığını bu yüzden kendisine sıcak ekmek ve yün çorap getirdiğini söyler. Hasan'ın o an kalbine bir sızı oturur. Alışveriş yaparken aldığı sebze meyvenin ezik, ekmeğin ise en kurusunu aldığını hatırlar. Öfkesine yenik düşüp hiç önem vermediğinin farkına varır. Sıcak ekmeğin kokusu yayılırken yüzüne, gözlerinden akan yaşlar hıçkırıklarına karışır. Pamuk Nine'nin ellerine sarılır. Vefanın anlamını bu kadar acı bir tecrübeyle öğrendiği için pişman olur.

Vefa, merhamettir. Vefa, hatırlamaktır. Vefa, Pamuk Nine'nin kalbidir. Vefa, dostluğu dünya nimetlerine değişmemektir.

Adı-Soyadı : EYŞAN EGE

Okulu : ÖZEL EDİRNE BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU